

De brief aan de Romeinen: INHOUD EN INDELING

Aanvang, hfdst. 1 : 1-17

Aanhef en groeten: 1: 1-7

Dankzegging en reisplannen: 1: 8-15

Thema van de brief: 1:16,17

1. De universaliteit van de zonde, hfdst. 1:18-3:20

Gods oordeel over de zonden van de heidenen:
1:18-32

Gods oordeel over de zonden van de Joden:
2:1-29

De Joodse voorrechten en Gods trouw: 3:1-8

Conclusie: niemand is rechtvaardig: 3:9-20

2. De rechtvaardiging door het geloof, hfdst. 3:21-5:21

Grondslag ervan: de verlossing door het bloed:
3:21-31

Bewijs ervoor: de Schrift (Abraham): 4:1-12

Middel ervoor: het geloof: 4:13-25

Uitwerking: de zekerheid, verlost te zijn: 5:1-11

Adam en Christus: 5:12-17

Gevolgtrekking: of zonde en dood, of genade en
leven: 5:18-21

3. Rechtvaardiging door geloof: de overwinning, hfdst. 6-8

Het feit van de overwinning: "Volstrekt niet!": 6:1,2

Voorwaarde voor de overwinning: mee sterven:
6:3-23

Strijd om overwinnaar te blijven: "Gode zij dank
door Jezus Christus": 7:1-25

Resultaat van de overwinning: een leven in de
Geest: 8:1-16

Wat ontvangen door de overwinning: kind van
God te zijn: 8:17-30

Vastheid van de overwinning: de liefde van God:
8:31-39

4. Joden en heidenen in het licht van Gods rechtvaardigheid, hfdst. 9-11

Oorzaak van het verdriet van Paulus: de
verwerping van Israël: 9:1-5

Gods almacht sluit iedere tegenspraak uit: 9:6-29

Israëls opstandigheid rechtvaardigt Gods
handelwijze: 9:30-10:21

Gods trouw is machtiger dan Israëls ontrouw:
11:1-36

5. Gods gerechtigheid in het leven van christenen, hfdst. 12:1-15:13

Grondregel van christelijk leven: 12:1,2

Nederigheid de maatstaf voor dienst in de
gemeente: 12:3-8

Broederliefde en nieuwe gezindheid: 12:9-21

Gehoorzaamheid ten opzichte van de overheid:
13:1-7

Plichtsgetrouwheid ten opzichte van de naaste:
13:8-10

Heiliging in het persoonlijk leven: 13:11-14

Vrijheid en gemeenschap: 14:1-12

Het geweten van anderen: 14:13-15: 4

Eendracht in de gemeenschap: 15: 5-13

Slot: Persoonlijke mededelingen, hfdst. 15:14-16: 27

Apostel der heidenen: 15:14-21

Reisplannen: 15:22-33

Aanbevelingen en groeten: 16:1-16

Laatste waarschuwing: 16:17-20

Medearbeiders: 16:21-23

Zegen en lofprijzing: 16:24-27

Sleutelwoord:

rechtvaardiging

Onze rechtvaardiging komt helemaal van Gods kant, door het verzoenend offer van Jezus Christus. Op grond van dat offer wordt de zondaar die gelooft, door God rechtvaardig verklaard.

Christus is dus onze rechtvaardigheid (I Kor. 1: 30). Hij heeft onze schuld op wettige manier afgelost, met een rechtshandeling waardoor Hij de sinds de zondeval verbroken gemeenschap met God herstelde.

Sleutelvers :

"Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Jezus Christus" (3: 23,24).